

De Culturele Apotheek geeft zomers leesadvies op maat

Dikke pil of dunne novelle mee op vakantie? Akke Visser en Marije Wilmink van de Culturele Apotheek gaven gisteren advies tijdens een inloopspreekuur in café Brecht.

JOLANDA TE ROLLER

Akke Visser is in het dagelijks leven projectmanager en adviseur sociale innovatie en Marije Wilmink is journalist. Maar deze avond zijn ze boekenexperts in café Brecht aan de Weteringschans.

Visser las eens een artikel over *The School of Life* in Londen, dat *bibliotherapy* geeft: leesadvies. "Ik ging op consult en vervolgens kwam het idee om dit in Nederland te gaan doen," zegt Visser. "Marije, een vriendin van mij, was meteen enthousiast. Voor vrienden waren we altijd al een boekenvraagbaak. Op afspraak geven we nu voor 35 euro individueel leesadvies. Soms houden we een inloopspreekuur op locatie, zoals nu over vakantieboeken in café Brecht."

In een kort gesprek stellen Akke Visser en Marije Wilmink vragen over de leesgeschiedenis en leesvoorkeuren van de persoon in kwestie. En niet geheel onbelangrijk: wat voor soort vakantie is het? "Tijdens een actieve wandelvakantie is kort lezen voor het slapengaan prettig," zegt Wilmink.

Na het consult schrijven Visser en Wilmink een persoonlijk leesrecept uit. De bezoekers krijgen een lijstje boekentitels mee naar huis, inclu-



Rechts Marije Wilmink, naast haar Akke Visser.

FOTO MARJOLIJNE PERQUIN

sief dosering: bijvoorbeeld eenmaal daags een kort verhaal lezen. Met een donatie na afloop kunnen mensen zelf de waarde van het consult bepalen.

Zelf leest Visser op dit moment *Bezoek aan haar man* van Lydia Davis.

'Kort lezen voor het slapengaan is prettig bij een actieve vakantie'

"Met weinig woorden zet Davis heel scherp de gedachtewereld van de personages neer," zegt Visser.

Ook mensen die deze zomer niet op vakantie gaan, krijgen advies. Communicatiemedewerker Ingrid Verver blijft in Amsterdam. In augustus is ze anderhalve week vrij en komt haar geliefde uit Londen over.

Volgens Verver blijft er dan best tijd over om te lezen.

Haar vriend leest dikke geschiedenisboeken. Zelf houdt ze meer van fictie. Haar favoriete schrijver is Renate Dorrestein. "Heb je er wel eens aan gedacht samen een boek te lezen?" vraagt Visser. "Om en om een hoofdstuk aan elkaar voorlezen?"

Nee, daar had ze nog niet aan gedacht. Wilmink raadt *De passie* van Jeanette Winterson aan: een liefdesverhaal over een jongen in het leger van Napoleon en een meisje dat zich soms verkleedt als jongen. Een absurdistisch verhaal, maar tegelijkertijd een reis door Europa.

Verver: "Samen lezen lijkt mij wel wat. Ik ben benieuwd wat mijn vriend van het lijstje vindt. De boeken klinken mij in elk geval als muziek in de oren."

www.cultureleapotheek.nl