

# Literaire wonderolie



Marije Wilmink en Akke Visser

Liefdesverdriet, midlifecrisis of een arbeidsconflict? Boeken zijn helend, menen Marije Wilmink en Akke Visser. 'Ze roeren, spiegelen en troosten.' In hun Culturele Apotheek kunnen mensen terecht voor een literaire remedie tegen hun kwaal.

Wilmink en Visser doen zelfs aan ware 'boekenconsulten'. In plaats van meegaan in de hype van de laatste bestseller, onderzoeken ze wat er speelt in het leven van de 'patiënt'. Wilmink: 'Met mensen die op consult komen, voeren we gesprekken over levensgeschiedenis en dilemma's. We vragen waar ze mee bezig zijn en wat ze dwars zit. Vervolgens schrijven we een therapie voor van boeken die wat voor hen kunnen betekenen.' Iedereen krijgt een persoonlijk behandelplan. Jongeren komen vaak met de klacht: keuzestress. 'Toch verschilt ons advies per persoon. Relativering is één ingang, met bijvoorbeeld een heftig boek over overleving als voorschrift, zoals *Wat is de wat?* van Dave Eggers. Voor een ander werkt een herkenbaar verhaal beter.' Een boekenconsult is volgens Wilmink en Visser een vorm om mensen met onverwachte en onbekende boeken te laten kennismaken, 'aandacht vragend voor de rijkdom aan minder nieuw, maar minstens zo interessant leesvoer'. Ook ex-lezers die niet meer geraakt worden zoals vroeger, of geen rust meer vinden in hun leven, kunnen terecht bij de apothekers. Bijvoorbeeld bij een 'spreekuur op locatie'; een mobiele spreekkamer die bibliotheken, congressen en festivals langs gaat, met de culturele apothekers in witte jassen.

Wat raden de apothekers *Nieuwe Liefde*-lezers aan die zorgen hebben over de toekomst? '*Wolkenatlas* van David Mitchell: verhalen in het verleden en de toekomst over hoe ons misbruik van de aarde leidt tot verwoesting. En toch ontstaat in die post-apocalyptische wereld weer een samenleving in het klein. Hoopvol!' (JP)